

# Taalpost

19  
APR  
2022

## ? Taaltip: *toast* / *toast*

Een *toast* is een geroosterd broodje of een crackertje. Wie het glas heft, brengt een *toast* uit. Meer uitleg hierover (en ook over de herkomst) is te lezen op [de website van Onze Taal](#).

>> **Meer taaladvies**

## ! Namen

>> Dingen (fietsen, koelkasten, tassen) een naam geven, is iets anders dan gedachteloze consumptie. ([The Atlantic](#))

>> Waarom zijn we weer afgedreven van het simpele systeem van Griekse letters als namen van coronavarianten? ([The Atlantic](#))

>> Wat zit er allemaal achter de namen van koningin Elizabeth? ([Beau Monde](#))

## \* Vreemde talen

>> Dankzij sociale media lezen jongeren weer – zij het in het Engels. ([BN De Stem](#))

>> De meestvoorkomende letter, het langste woord en andere eigenaardigheden van het Spaans. ([Cope](#))

>> De nieuwe Van Dale maakt 'een zootje' van zijn omgang met het Latijn. ([De Standaard](#))

>> Discussie in Marokko: in welke taal kan het onderwijs het best gegeven worden? ([Trouw](#))

## & En verder

>> Computers worden steeds beter met taal. Is dat een reden tot zorg? ([New York Times](#) – alleen voor abonnees)

>> 'Wordfeud moet zo snel mogelijk een nieuwe jury krijgen.' ([de Volkskrant](#))

>> Drie verhalen over Franse accenten. (podcast – [Pieds sur terre](#))

>> De oorsprong van de uitdrukking 'Het was kantje boord'. ([Onze Taal](#))

**Boek**  
**Waarom een zeemeermin geen zeemeerman heet**

*September, alfabet, groenteburger ...* zulke gewone woorden dat je je niet snel afvraagt waar ze vandaan komen. Als je dat wél doet, blijkt dat er vaak een heel bijzonder verhaal over te vertellen is. Bijvoorbeeld over de zeemeermin die eigenlijk ooit een zeemeerman was.

Een vrolijk geïllustreerd kinderboek van Onze Taal, met bijzondere verhalen over vijftig doodgevone woorden. Leuk en leerzaam (ook voor volwassenen!).

Het boek is te bestellen in de Onze Taal-webwinkel. **Prijs: € 15,00 voor leden van Onze Taal, € 17,50 voor niet-leden.**



(Illustraties: Josje van Koppen)

>> **Naar de webwinkel**

**? Taalvraag?**

**Zoek in ruim 2000 taaladviezen**

**& Onze Taal-webwinkel**

**Tijdschrift, boeken & kalenders**

**+ Volg Onze Taal op de sociale media**

**Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn**

#taalweetje

'Dat is het hele eiereneten.'

Waar komt die uitdrukking vandaan – is er een link met Pasen?

Op onze website leggen we het uit:

<https://onzetaal.nl/taaladvies/dat-is-het-hele-eiereneten>



**Volg Onze Taal op Twitter voor taalweetjes, -tips, -nieuws en -kronkels**

**^ Over Taalpost**

*Taalpost* brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

## Diensten Onze Taal

[Lidmaatschap](#)

[Taaladvies](#)

[Spellingsite](#)

[Tijdschrift](#)

[Webwinkel](#)

## Nieuwsbrief

[Contact](#)

[Archief](#)

[Adverteren](#)

[Gegevens wijzigen](#)

[Afmelden](#)