

Taalpost

29
SEP
2020

? Taaltip: *groente/groentes/groenten*

De vorm *groente* (zonder meervoudsuitgang) ligt het meest voor de hand in een zin als 'Eet veel groente en fruit.' *Groente* is dan – net als *fruit* – een verzamelbegrip, dat alleen in het enkelvoud gebruikt wordt.

'Eet veel groenten' en 'Eet veel groentes' zijn ook correcte zinnen. Dat komt doordat *groente* ook als telbaar begrip gebruikt kan worden, in de concrete betekenis 'bepaald soort groente', en dan kan het wél in het meervoud staan. Er zijn twee meervoudsvormen mogelijk: *groenten* en *groentes*.

Meer uitleg en voorbeelden staan op [de website van Onze Taal](#).

>> **Meer taaladvies**

! Opinie

- >> "De overheidscommunicatie over corona is voor veel mensen moeilijk te begrijpen." ([NRC](#))
- >> "In tegenstelling tot geld kun je taal straffeloos bijdrukken." ([Trouw](#))
- >> "Dat jongeren zo weinig en slecht lezen, komt door 'begrijpend lezen'." (video – [Zondag met Lubach](#))
- >> *Zondag met Lubach* verdeelt docenten Nederlands. ([Tzum](#))
- >> "Twitter bevordert leescultuur." ([De Standaard](#))

& Cursus Riffijns Berber

Taalkundige Khalid Mourigh heeft zich gespecialiseerd in het Berber – de taal van de meeste Marokkanen in Nederland – en in het bijzonder in het dialect van de Rif.

Hij is onlangs op YouTube begonnen met een originele cursus Riffijns Berber voor Nederlandstaligen. Hij laat steeds een Marokkaans muziekfragment horen, en legt aan de hand daarvan van alles uit over de taal.

Al eerder wijdde Mourigh een serie beschouwingen aan straattaal.



>> **Naar de cursus**

* Nederlands leren

>> Een Rotterdamse docent schrijft een boek over de problemen die zijn cursisten hebben bij het leren van Nederlands als vreemde taal. ([Trouw](#))

>> Het taleninstituut van de Universiteit Antwerpen heeft een opvallende toeloop van anderstalige studenten die dit jaar Nederlands willen leren. ([HLN](#))

>> Vanwege corona onderwijzen Noordwijkse vrijwilligers hun taal nu al wandelend. ([West](#))

{ Taalboekenprijs 2020

Er zijn zes boeken genomineerd voor de Taalboekenprijs 2020, uitgeschreven door Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en *Trouw*.

Op de website van Onze Taal worden de genomineerde boeken een voor een aan u voorgesteld, met een bespreking en een aanbeveling. Op 10 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.

Vandaag de vierde kandidaat: de essaybundel *De handen van Cicero*, met bijdragen van onder anderen Bas Heijne, Liesbeth Zegveld, Arnon Grunberg en Jan Kuitenbrouwer. "Veertien scherpe en verhelderende visies op de rol van retorica in tijden van grote mondigheid", aldus de nominatiejury.



>> **Meer over
*De handen van Cicero***

! Levend Latijn

De Amerikaanse piloot Luke Amadeus Ranieri heeft een opmerkelijke hobby: hij spreekt vloeiend Latijn en Grieks. Hij maakt podcasts in die talen, bijvoorbeeld [hier](#).

Op zijn YouTube-kanaal [ScorpioMartianus](#) geeft hij les in Latijn en Grieks alsof het levende talen zijn. Ook is hij te zien in [een quiz](#) waarin hij test hoe goed sprekers van Romaanse talen Latijn verstaan.

& En verder

- >> Als we dyslexie beter begrijpen, kunnen we het menselijk brein beter begrijpen. ([Scientific American](#))
- >> Verschenen: een encyclopedie over Van Kooten en De Bie, erezeden van Onze Taal (en nog veel meer). ([Het Parool](#))
- >> Esther uit Zwolle is uitvaartschrijver. ([De Stentor](#))
- >> Het gebruik van geaspireerde medeklinkers versterkt mogelijk de verspreiding van covid-19. ([Medical Hypotheses](#))
- >> Premier Wilmès krijgt kritiek op haar Nederlands: ze heeft het steeds over 'de virus'. ([Nieuwsblad](#))

{ Advertentie Taalboeken van Onze Taal

Behalve via taaladviezen en het tijdschrift verspreidt Onze Taal ook op andere manieren taalkennis en taalplezier – onder meer met boeken.

Al jaren een bestseller: de **Taalkalender**, een scheurkalender met elke dag leuke en verrassende taalweetjes, samengesteld en geschreven door specialisten. Dé kalender voor taalliefhebbers!

Nieuw in ons assortiment: **Waarom een zeemeermin geen zeemeerman heet**: toegankelijk geschreven tekstjes over de ongewone herkomst van doodgevone woorden. Met vrolijke en fantasievolle illustraties.

Terug van weggeweest en vernieuwd: **(Meer dan) 5000 venijnige dicteewoorden**. Hét naslagwerk om u voor te bereiden op het Groot Dictee.

In onze webwinkel vindt u [meer informatie over deze uitgaven](#).



>>

Naar de webwinkel van Onze Taal

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#taalkronkel

“Let op!!
Fietsendief actief!!
Zet hem goed op slot en
vast aan iets!!”

(briefje bij een Action-filiaal)



**Onze Taal op Twitter:
voor taalnieuws, taaltips
en taalkronkels**

^ Over Taalpost

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

#FB

#Twitter

#LinkedIn

#Instagram

#E-mail

Diensten Onze Taal

Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief

Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden