

Taalpost

7
JAN
2020

? Taaltip: *een toast / toast op het nieuwe jaar*

Juist is: 'Een toast op het nieuwe jaar!'

Toast(je) betekent 'geroosterd brood' of 'cracker(tje)'; *toast* betekent 'heildronk'. Daarom is het bijvoorbeeld 'Laten we een toast uitbrengen op het nieuwe jaar.' Ook het bijbehorende werkwoord wordt met *oo* geschreven: 'Laten we toosten op het nieuwe jaar.'

Meer uitleg hierover, en ook over het etymologische verband tussen deze woorden, is te vinden op [de website van Onze Taal](#).

>> **Meer taaladvies**

! 2020

>> Gaan we eindelijk *twintig-twintig* zeggen? ([NRC](#))

>> Is het *twintig-twintig* of *tweeduizend twintig*? ([De Standaard](#))

>> Gelukkig *twintig-twintig/tweeduizend twintig* (doorhalen wat niet uw voorkeur heeft) gewenst! ([Neerlandistiek](#))

{ Olympiade Nederlands

De voorbereidingen voor de eerste olympiade Nederlands, een taal- en literatuurwedstrijd voor leerlingen vanaf 15 jaar, zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen in volle gang. Geïnteresseerde leerlingen én docenten kunnen zich nog steeds [aanmelden](#).

Aan de Antwerpse hoogleraar Frank Willaert zal het niet liggen: hij doet [een bevolgen oproep](#) via zijn webcam.



* Duitsland

>> Studente Nederlands in Germersheim: 'Om het Nederlands wordt in Duitsland ten onrechte vaak een beetje gelachen.' ([Frankfurter Allgemeine](#))

>> Kunnen we beter niet meer spreken van 'diabetici'? ([Ärzteblatt](#))

>> Het idee van 'leichte Sprache' (eenvoudige taal) was oorspronkelijk bedoeld voor verstandelijk gehandicapten, maar heeft door immigratie een extra impuls gekregen. ([Rtl.de](#))

& Engels op de universiteit

>> De Universiteit Twente stapt over op het Engels. ([Trouw](#))

>> Emeritus hoogleraar: 'Een beleid van louter Engels aan de universiteit is zeker niet inclusief.' ([Trouw](#))

>> Komt er nu wel of niet een versoepeling van het taalbeleid aan Vlaamse universiteiten? ([De Standaard](#))

* Nieuws

>> In Istanbul strijden Joden voor het behoud van hun taal, het Judeo-Spaans of Ladino. ([Times of Israel](#))

>> De eerste gebarenrondvaartboot ter wereld vaart door de Amsterdamse grachten. ([Het Parool](#))

>> Opeens is Holland van naam veranderd. ([HP/De Tijd](#))

& En verder

>> Een nieuwe rubriek in radioprogramma *De Taalstaat*: liefdesverklaringen aan de Nederlandse taal. ([KRO-NCRV](#))

>> Hoe gaat de *Leeuwarder Courant* om met de Friese taal? ([LC](#))

>> Doe mee aan 'Nederland Vertaalt', de jaarlijkse vertaalwedstrijd van *NRC*. ([NRC](#))



Voordelig lid worden van Onze Taal

Als lid van het Genootschap Onze Taal ontvangt u tien keer per jaar het **tijdschrift *Onze Taal***. Ook krijgt u **korting** op evenementen en uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw **taalvragen**.

Actie

Als u vóór 31 januari een doorlopend lidmaatschap afsluit (€ 46,-), krijgt u 'Waar komt *suikerspin* vandaan?' cadeau, een luchtig en leerzaam boekje over de herkomst van alledaagse woorden en uitdrukkingen, zoals *kletsmaajor*, *poedelnaakt*, *op je hurken* en *nijlpaard*.

>>

Meer informatie in onze webwinkel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+

Volg Onze Taal op de sociale media

#woordweetje

'Snipverkouden', in ouder Nederlands ook wel 'zoo verkouden als eene poelsnip', verwijst naar de vogel. Bij het voedsel zoeken (meestal in ondiep water) heeft een snip vaak een druppel aan zijn snavel hangen.



**Onze Taal op Twitter:
voor taaltips, taalnieuws
en taalweetjes**

[Facebook](#) · [Twitter](#) · [Instagram](#) · [LinkedIn](#)

Over Taalpost

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

[#FB](#)

[#Twitter](#)

[#LinkedIn](#)

[#Instagram](#)

[#E-mail](#)

Diensten Onze Taal

[Lidmaatschap](#)

[Taaladvies](#)

[Spellingsite](#)

[Tijdschrift](#)

[Webwinkel](#)

Nieuwsbrief

[Contact](#)

[Archief](#)

[Adverteren](#)

[Gegevens wijzigen](#)

[Afmelden](#)