

Taalpost

12
SEP
2019

? **Woordpost: *draconisch***

In Metro is te lezen hoe Iran reageert op "draconische sancties" van de Verenigde Staten. Heeft *draconisch* iets met draken te maken? Lees er meer over [op de website](#) van Onze Taal.

>> [Lees meer](#)

! **Nederlands**

>> Waalse regering wil Nederlands als tweede taal op school verplichten. ([Radio 1](#))

>> Volgens de Raad van State is het door het ministerie van OCW voorgestelde taalbeleid om de verengelsing van universiteiten tegen te gaan te vaag. ([ScienceGuide](#))

>> Hoe begin je een Troonrede? Zes voorspellingen voor dit jaar. ([Neerlandistiek](#))

{ **Man sterft voor zijn taal**

Sinds de Doema vorig jaar een wet aannam die het onderwijs in minderheidstalen in Rusland niet langer verplicht stelt, is het in sommige gebieden heel onrustig.

Afgelopen dinsdag is er zelfs een dode gevallen: de 79-jarige taalactivist en geleerde Albert Razin heeft zichzelf in brand gestoken, terwijl hij naar verluiddt een bord opstak met de tekst 'Als mijn moedertaal morgen moet sterven, wil ik vandaag sterven'. Die taal was het [Oedmoerts](#), gesproken in de Oeral.

Bij RadioFreeEurope is een [uitgebreider](#)



verslag te lezen.

! Woorden en een uitdrukking

- >> *Verhuizen.* (1) ([Taalbank](#))
- >> *Verhuizen.* (2) ([INT](#))
- >> *Genadejaar.* ([Taaltelefoon](#))
- >> *Van streek zijn.* ([Onze Taal](#))

& En verder

- >> Ook in migrantengezinnen in Duitsland spreekt men overwegend Duits. ([Merkur](#))
- >> Namen voor pasgeboren panda's in een Berlijnse dierentuin: *Hong* en *Kong*. Dat vindt China niet grappig. ([De Standaard](#))
- >> Een taalkundige wil stervende talen redden, vanuit de wijk Queens in New York. ([QNS](#))
- >> Kop boven een interview met Caroline Tensen: 'Vroeger was ik nu te oud geweest voor tv'. Wat betekent dat? ([Neerlandistiek](#))

{ **Advertentie** **Lid van Onze Taal** **+ gratis boekje**

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van Onze Taal, dé vereniging van taalliefhebbers in het Nederlandse taalgebied.

Als lid van Onze Taal ontvangt u tien keer per jaar het **tijdschrift *Onze Taal***. Ook krijgt u **korting** op bijeenkomsten – zoals het [publiekscongres](#) op 5 oktober – en uitgaven van Onze Taal. En natuurlijk beantwoordt onze Taaladviesdienst graag uw **taalvragen**.

Als u nu een lidmaatschap afsluit, krijgt u ons boekje 'Waar komt *suikerspin* vandaan?' cadeau!

Een jaarlidmaatschap kost € 44,- voor Nederland (incl. de Caribische gebieden) en € 48,- voor België.



>> **Meer informatie**

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de sociale media

[Facebook](#) · [Twitter](#) · [Instagram](#) · [LinkedIn](#)



Septem is Latijn voor 'zeven', maar *september* is de negende maand. Hoe kan dat? Bij de Romeinen begon het jaar op 1 maart, niet op 1 januari. September was bij hen dus wel de zevende maand, oktober de achtste, enz.
Etymologie voor kinderen in ons septembernummer.
(Illustratie: Josje van Koppen.)



Volg Onze Taal ook op Instagram: elke dag leuk en leerzaam!

^ Over Taalpost

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

#FB

#Twitter

#LinkedIn

#Instagram

#E-mail

Diensten Onze Taal

Lidmaatschap
Taaladvies
Spellingsite
Tijdschrift
Webwinkel

Nieuwsbrief

Contact
Archief
Adverteren
Gegevens wijzigen
Afmelden