

Taalpost

14
FEB
2019

? **Woordpost: sereniteit**

In de nieuwe *Onze Taal* staat een interview met schrijver Jan Siebelink, bij wie nog geen "sereniteit" intreedt". *Sereniteit?* Op [de site van Onze Taal](#) is meer over dat woord te lezen.

>> [Lees meer](#)

* **Taalnieuws**

>> Wat betekent de uitdrukking 'bij het scheiden van de markt' en waar komt ze vandaan? ([Onze Taal](#))

>> Netflix kijken én een nieuwe taal leren is nu mogelijk dankzij een nieuwe functie van Google Chrome. ([WANT](#))

>> In Patagonië (Zuid-Amerika) spreken sommige mensen nog Afrikaans. Hun taal heeft veel kenmerken van het Afrikaans van een eeuw geleden. ([BBC](#))

! **Middeleeuwse valentijntips (met weggeefactie)**

Hoe vind je de geschikte geliefde? "Kies niet bij nacht, dan lijkt zaagsel meel."
Maar vooral: besteed aandacht aan je kleding, gedrag, versierkunst en taal.

Een groot aantal raadgevingen uit de dertiende eeuw is te lezen in het boekje *De Sleutel der Minne*, dat vandaag op [het weblog van Onze Taal](#) besproken wordt.



We mogen vijf exemplaren van dit boekje verloten onder onze lezers! Wilt u meedingen, stuur dan een mail met uw naam en adres naar redactie@onzetaal.nl.

>> **Lees de bespreking**

{ De nieuwe *Onze Taal*

Morgen verschijnt het nieuwe nummer van *Onze Taal*. Blikvanger is een interview met Jan Siebelink, schrijver van het Boekenweekgeschenk.

In de serie over het schoolvak Nederlands komt de geschiedenis ervan aan bod. Ton den Boon laat zien welke woorden via bewuste acties het woordenboek van Van Dale gehaald hebben.

Ook interessant zijn artikelen over slechtnieuwstaal, gebarentaal en de taal van de Elfstedentocht.



>> **Bekijk de inhoudsopgave**

& En verder

>> Op de werkvloer gaat het nog geregeld fout met het Engels van Nederlanders. ([Nu.nl](#))

>> Opinie: demonstrerende scholieren onderscheiden zich met hun creatieve slogans van het 'middelbareschoolgebral' van politici. ([NRC](#))

>> *Van Twaalf tot Achttien*, een vakblad voor het voortgezet onderwijs, publiceert een themanummer over taal. Onder meer het voorwoord, een column van René Appel en enkele artikelen zijn ook voor niet-abonnees te lezen op de website van het blad. ([Van Twaalf tot Achttien](#))

Advertentie

Word lid van Onze Taal

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van het Genootschap Onze Taal en sluit u aan bij dé vereniging van taalliefhebbers in het Nederlandse taalgebied.

Leden van Onze Taal profiteren van de volgende voordelen:

- 10 x per jaar het tijdschrift *Onze Taal*
- gratis taalvragen stellen per e-mail
- korting op bijeenkomsten en uitgaven van Onze Taal

Een jaarlidmaatschap kost € 44,- voor Nederland (en de Caribische gebieden) en € 48,- voor België.



Ja, ik word lid



? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

#taalkronkel

“Gevonden: de eigenaar van de USB-stick die het een jaar uithield in de bevroren uitwerpselen van een zeehond”

(Bron: HLN.be)



**Volg Onze Taal op
Twitter voor taalnieuws,
-kronkels en -weetjes**

Over Taalpost

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven).

[#FB](#)

[#Twitter](#)

[#Linkedin](#)

[#Instagram](#)

[#E-mail](#)

Diensten Onze Taal

Lidmaatschap

Taaladvies

Spellingsite

Taaltrainingen

Tijdschrift

Webwinkel

Nieuwsbrief

Contact

Archief

Adverteren

Gegevens wijzigen

Uitschrijven