

Taalpost

7
FEB
2019



Woordpost: *coterie*

In een column op BrabantCultureel.nl wordt gesproken over de "katholieke **coterie**" in Noord-Brabant. Wat betekent *coterie* en waar komt het vandaan? Het is te lezen [op de website](#) van Onze Taal.



Lees meer



Chinees

>> Zuid-Afrika investeert in onderwijs in het Chinees op middelbare scholen. ([Quartz Africa](#))

>> Nieuw-Zeelandse vissers leren Chinees. ([RNZ](#))

>> In een video die gemaakt is voor het Chinese Nieuwjaar spreken voetballers van Arsenal Chinees met elkaar. ([The Sun](#))

{ Wie heeft toch al die woorden bedacht?

"Gingen de mensen ineens heel veel praten toen de taal ontstond?", vroeg de dochter van Eva Posthuma de Boer zich onlangs af. Eva schrijft wekelijks een column in *de Volkskrant* naar aanleiding van een foto van haar vader, de bekende fotograaf Eddy Posthuma de Boer.

Deze week gaat [die column](#) dus over Eva's dochter en de taal: "Ze probeerde de aandacht af te leiden van het eigenlijke onderwerp van ons gesprek: de 1 voor haar proefwerk Nederlandse grammatica. En voor even lukte dat, dwaalden mijn gedachten af. Ik vind het ontstaan van taal namelijk tamelijk ingewikkeld, of beter gezegd: gekmakend ondoorgroendelijk."



>> [Lees verder](#)

{ Overleden

>> Cecilia Odé, deskundige op het gebied van onder meer de Siberische taal Joekagier. ([de Volkskrant](#))

>> Agnes Sneller, deskundige op het gebied van de taal van de Gouden Eeuw én genderlinguïstiek. ([Neerlandistiek](#))

& En verder

>> In Italiaanse theaters is een show te zien, *Grazzie*, die onder andere door middel van stand-upcomedy aandacht besteedt aan de Italiaanse taal. ([Il Giornale](#))

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

Het vertrek van Piet Paulusma leidde tot tal van (weer)woordspelingen:
'Hij zag de bui al hangen',
'Een donderslag bij heldere hemel',
'Zijn carrière is in zwaar weer', enz.
Zijn er woordspelingen die we niet hadden mogen missen?



Volg Onze Taal op de sociale media



Praat mee over taal op Facebook

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

Waar komt *suiker-spin* vandaan?

Heeft *poedelnaakt* iets met een hond te maken? Waarom noemen we een praatziek persoon een *kletsmaajor*? En waar zitten je *hurken* nu eigenlijk? Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets opeens afvraagt.

Voor zulke momenten is er dit boekje, gemaakt door Onze Taal en het Instituut voor de Nederlandse Taal. De herkomst van honderd alledaagse en ogenschijnlijk vanzelfsprekende woorden en uitdrukkingen komt aan bod. Vaak verrassend en altijd boeiend.

Te koop in de boekhandel en in de webwinkel van Onze Taal.

Prijs: € 12,99.



Bestel het boek

Over Taalpost

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

#FB

#Twitter

#Linkedin

#Instagram

#E-mail

Diensten Onze Taal

Lidmaatschap

Taaladvies

Spellingsite

Taaltrainingen

Tijdschrift

Webwinkel

Nieuwsbrief

Contact

Archief

Adverteren

Gegevens wijzigen

Uitschrijven