

2027 | 5 juni 2018

Taaltip: *bv'en / bv's*

Het meervoud van *bv* (de afkorting van *besloten vennootschap*) is *bv's*.

Afkortingen krijgen in het meervoud vrijwel altijd een apostrof en een *s*. Dat de niet-afgekorte aanduiding (zoals hier *besloten vennootschap*) zelf een meervoud op *-en* heeft, maakt daarbij niet uit. Het meervoud van afkortingen is een opzichzelfstaande vorm. Zo is het ook *cao's* naast *collectieve arbeidsovereenkomsten*, en *azc's* naast *asielzoekerscentra*.

Afkortingen die op een *s* of een *x* eindigen, krijgen de uitgang *-en*: *hts'en*, *cms'en*, *BMX'en*. Een meervoud op *-s* zou in dit soort gevallen moeilijk uit te spreken zijn.

Meer taaladvies

Onderzoek en onderwijs

- De voertaal van de universiteit is 'technisch gezien' Nederlands, maar de rector van Tilburg University denkt dat het voor de Nederlandse taalvaardigheid van zijn studenten beter is als ze onderwijs krijgen in het Engels. ([Univers](#))
- De Gentse ouders die Turkse taallessen organiseren voor kinderen van Turkse afkomst, begrijpen de commotie rond hun initiatief niet. "Onze kinderen zijn zo geïntegreerd dat ze het Turks amper nog beheersen." ([VRT](#))
- Een Nijmeegse hoogleraar wil het Nederlands van emigranten

verzamelen en onderzoeken. ([Vox](#))

Twistappels

- Vijftien voornamen waarmee het mis is gegaan: het zijn scheldwoorden geworden. ([Vernoeming](#))
- Hilariteit om een woord: het jongerenmagazine *Teen Vogue* introduceert de 'zomervagina'. ([HLN](#))
- Het gendersterretje splijt Duitsland. ([Trouw](#))

En verder

- Google onderzoekt mogelijkheden om bedreigde talen te beschermen met behulp van kunstmatige intelligentie. ([SBS](#))
- "De Franse taal is niet altijd seksistisch geweest." ([RTS](#))

Word lid van Onze Taal en ontvang het boek
Mijn vader zei altijd

Het leukste, interessantste én grootste tijdschrift over taal – dat is *Onze Taal*, taalkundig verantwoord en prettig leesbaar. Artikelen, interviews, columns en rubrieken over uiteenlopende onderwerpen als etymologie, argumentatie, woordenboeken, spelling en jongerentaal – en nog heel veel meer.



Leden van het Genootschap Onze Taal ontvangen jaarlijks:

- tien keer het tijdschrift *Onze Taal* (op papier én digitaal)
- deskundig en persoonlijk taaladvies (per e-mail gratis antwoord op taalvragen)
- korting op taaltrainingen en het tweejaarlijkse Onze Taal-congres

De normale prijs van het lidmaatschap is € 42,- per jaar (10 nummers).

Als u nú lid wordt (via onderstaande knop), ontvangt u voor € 45,- een jaar lang *Onze Taal* plus het boek *Mijn vader zei altijd* (winkelprijs: € 10,-).

Deze prijs geldt voor leden in Nederland. Voor België en overige landen gelden andere prijzen ([tarief België](#) / [tarieven overige landen](#)).

Meer informatie over het boek *Mijn vader zei altijd* vindt u [in onze webwinkel](#).

Word lid

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver).

f Facebook

t Twitter

in LinkedIn

G+ Google+

✉ Doorsturen

Diensten Onze Taal

[Lidmaatschap](#)

[Taaladvies](#)

[Spellingsite](#)

[Taaltrainingen](#)

[Tijdschrift](#)

[Webwinkel](#)

Nieuwsbrief

[Contact](#)

[Archief](#)

[Adverteren](#)

[Gegevens wijzigen](#)

[Uitschrijven](#)