

## Taaltip: *roze/rose*

Hoewel de schrijfwijze *rose* nog vaak voorkomt, geldt alleen *roze* als de juiste spelling.

Het woord *rose* is in de vijftiende eeuw overgenomen uit het Frans; in die taal betekent *rose* zowel 'roos' als 'rooskleurig'. De spelling met een *z* komt ook al heel lang voor in het Nederlands, onder invloed van de uitspraak. In de negentiende en twintigste eeuw waren lange tijd *rose* én *roze* juist, maar in 1995 werd *rose* afgeschaft.

Het broodbeleg 'roze muisjes' wordt overigens op veel verpakkingen gespeld als "rose muisjes"; volgens de fabrikant is dit een verwijzing naar de tijd dat ze voor het eerst geproduceerd werden (eind negentiende eeuw).

Het woord *rosé* (de wijnsoort, of een kleuraanduiding van bijvoorbeeld vlees) is wel met een *s*.

[Meer taaladvies](#)

## Weetjes

- Het woord *kleptokat* maakt zijn entree in de Nederlandse taal. ([Taalbank](#))
- Op 14 oktober wordt in Leiden het allereerste muurgedicht in gebarentaal ter wereld onthuld. Het gaat om de projectie van het gedicht 'Polder' van de dove dichter Wim Emmerik (1940–2015). De initiatiefnemers zoeken nog financiële steun om het project te realiseren. ([Voordekunst](#))

- Twee van de drie Nederlanders kennen niemand in hun omgeving die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of computeren. Toch zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. ([Stichting Lezen & Schrijven](#))
- Een juf uit Zwevegem heeft de nummerplaat van haar wagen gepersonaliseerd. ([Het Nieuwsblad](#))

## Opinie

- Anneleen Spiessens, onderzoekster Russische Vertaalkunde aan de UGent, waarschuwt voor het blinde vertrouwen in de vertaling van berichtgeving. ([Radio 1](#))
- In de nieuwe slogan voor de gemeente Hilversum staan de letters met opzet niet in de juiste volgorde, en dat valt niet bij iedereen in de smaak. ([Marketing Online](#))

## Septembernummer *Onze Taal*

Het Genootschap Onze Taal heeft een nieuwe directeur: Vibeke Roeper. In het septembernummer van het tijdschrift *Onze Taal* leest u een interview met haar. In hetzelfde nummer bespreekt de Vlaamse cabaretier Wim Helsen de tekst die bij hem de liefde voor taal aanwakkerde. En de Amerikaanse taaljournalist Michael Erard vertelt wat hij in Nederland komt doen. Bent u meer een luisteraar dan een lezer? Dan wijzen we u graag op het artikel over de opmars van podcasts.

Nog geen lid? [Neem een proefabonnement.](#)



[Lees meer](#)

## Jeukwoorden op kantoor

- Op het Onze Taal-congres op 7 oktober heeft Japke-d. Bouma het over voorbeelden van 'jeukwoorden', 'managementblabla' en 'kantoorclichés'. Wat is het woord of de uitdrukking waar u de meeste jeuk van krijgt? Laat het weten op [de website van Onze Taal](#).
- Ook in het Frans zijn er kantoorwoorden die u beter kunt vermijden, bijvoorbeeld *grosso merdo*. ([Le Figaro](#))

*Aanbod van Onze Taal*

## Onze Taal-congres: 'Met andere woorden'

Welke taal gebruik je wanneer? En wat is het effect van de woorden die je kiest? Deze vragen staan centraal op het congres van Onze Taal, dat op zaterdag 7 oktober plaatsvindt in het Beatrix Theater in Utrecht onder de titel 'Met andere woorden'. U bent van harte uitgenodigd om deze inspirerende taaldag bij te wonen!



Op onze website vindt u onder meer:

- [het programma](#)
- [het overzicht van de sprekers](#)

En u kunt zich er natuurlijk ook [aanmelden](#).

[Lees meer](#)

*Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.  
Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden).*

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 Google+

 Doorsturen

Diensten Onze Taal

[Lidmaatschap](#)

[Taaladvies](#)

[Spellingsite](#)

[Taaltrainingen](#)

[Tijdschrift](#)

[Webwinkel](#)

Nieuwsbrief

[Contact](#)

[Archief](#)

[Adverteren](#)

[Gegevens wijzigen](#)

[Uitschrijven](#)