

HET MOOIESTE WOORD VAN ... TAMARAH BENIMA

Raggen: het is precies goed. De oplossing voor een onoplosbaar probleem: welk woord gebruik je? *Zwabberen* is een beetje te flutsie en *ragebollen* doet te veel denken aan een rouwdouwende werkster met bezentakjes in het haar die wel even het spinrag uit de oude onderbroek haalt. Raggen is werk, raggen kost zweet, raggen is een hoop gezaag en gezwoeg, maar raggen is ook erin duiken, bewegen zonder nadenken, de klauwen zetten in vlees en lakens, vooruit, onder of boven, naast het bed of in de open haard, raggen heeft iets vriendelijks.

Het gooide zich onmiddellijk aan mijn borst, vleide zich onder mijn huid, verleide me met bouwvakkersondeugd, dit woord,

toen het uit de mond van een verder keurige jongeman viel.

Raggen, wie wil er nou niet raggen? Het omzeilt romantische klevigheid, legt burgerlijke terughoudendheid kordaat het zwijgen op, maakt korte metten met cohabiterende deftigheid. Het ligt, de oortjes koket gespist, tussen plat en truttig, het is geen agenda-woord en past niet in het inkomensplaatje.

Raggen, je doet het of je doet het niet. Snel en vrolijk, met niet te veel uitstel en niet te veel hersenspinsels. Het woord schuift de liefde niet helemaal aan de kant, maar maakt van de liefde ook geen ijzeren kooi waarin de botsing altijd zonder schrammen wordt overleefd.

Raggen. Dat is Witte Reus en

een Kordaat Miepje, lekker erdoorheen denderen en de boel aan kant, moe maar tevreden, over tot de orde van de dag. Heb jij de krant gezien? Ik heb zin in een sigaretje. Henk en Pien zijn uit elkaar. Ik ga koffiezetten.

Raggen, een dollende hond die door de stront rolt. Stank die eufoor maakt. Iets doen wat je, als je bij je volle verstand was, zou laten, want zeg nou eerlijk. Geklooi met allerlei soorten (ge)kwijl. En toch heerlijk. Dat heeft *zwabberen* niet. En al die andere woorden, ik zal ze nooit meer gebruiken. ●

Tamarah Benima (1950) was van 1992 tot 1997 hoofdredacteur van het *Nieuw Israëlietisch Weekblad*. Tegenwoordig schrijft ze columns, vertaalt ze joodse boeken en is ze rabbijn in opleiding.