
De hond in de pot vinden

Zo laat thuiskomen dat er geen eten meer voor je over is.

‘Dit is nu al de tweede keer dat ik de hond in de pot vind.
En ik had echt enóorme trek!’

Het zal je maar gebeuren: je tilt de deksel van een pan op en kijkt recht in de ogen van een hondje. Best grappig, toch? Maar zo is dit spreekwoord niet bedoeld. Vroeger kregen honden geen apart diervoer: in plaats daarvan mochten zij na het eten de lege potten en pannen uitlikken. Dus als je een hond in de pot vond, had hij net jouw avondmaal opgesmikkeld!

Dat het een oud spreekwoord is, kun je zien aan het schilderij *De dwaasheid van de wereld* van Pieter Bruegel uit 1559, waarin hij tientallen spreekwoorden en gezegden afbeeldde en waar dit spreekwoord ook al bij zit. Er bestaan zelfs een paar variaties op: zo hadden ze het in de middeleeuwen over ‘de hond in de provisiekast vinden’ en in Vlaanderen over ‘de kat in de ketel vinden’.

