

Bijdehante klanten

Emma Kerssemeeckers, student journalistiek in Tilburg, werkt in de weekenden in de bediening van een Limburgs restaurant. Dat doet ze met veel plezier, maar af en toe zitten er gasten tussen met bijzondere wensen of een groot gevoel voor humor (vinden de gasten dan vooral zelf).

Voor *Onze Taal* inventariseerde Emma de antwoorden van klanten die ze daar jaar in, jaar uit om zich heen hoorde – aangevuld met resultaten uit een kleine rondvraag bij andere horecagelegenheden.

Bon appétit!

🔗 Emma Kerssemeeckers 🗣️ Josje van Koppen





Hoe wilt u uw steak?

Op een bord.

Medium?

Nee, large.

U wilt afrekenen?

Ik wil niet maar het moet maar.

O, wacht even, het apparaat doet gek.

Of mag afwassen ook?

Dan is het zeker gratis?

Niet voor mij, want ik had een goede koffie besteld.

Voor wie was de koffie verkeerd?

Had het gesmaakt voor u?

Nee, maar ik heb het toch maar opgegeten!

Wilde u het bonnetje houden?

Nee hoor, ik kan het toch niet terugbrengen.

Hang het bonnetje maar boven je bed!

Of krijg ik je nummer erbij?