

Voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, is er het woord *lhbt*, of *lhbt'er*. Waarvoor dient zo'n overkoepelende term eigenlijk? En is er niet iets geschikters te bedenken?

FRANK JANSEN



Holebi, lhbt, lhbtqia?

Een nieuwe koepelterm voor homo's, lesbo's, biseksuelen, transgenders, asexuelen, enz.

Sinds ongeveer twintig jaar bestaat er naast het Vlaamse *holebi* ook in Nederland één woord om personen aan te duiden die lesbisch, homoseksueel, biseksueel dan wel transgender zijn: het initiaalwoord *lhbt* ('elhabee-tee'). Afgelopen najaar kwam dit woord in het nieuws omdat andere minderheden op het gebied van seksualiteit en gender zich door die term niet vertegenwoordigd voelden, zoals asexuelen (die geen behoefte hebben aan seksuele omgang), intersekse (met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken) en queers (wijzen alle indelingen op dit gebied af). Zij willen daar iets aan doen door het woord uit te breiden, tot – tanden even op elkaar – *lhbtqia*. Lezers van *Onze Taal* vonden dat, blijkens de rubriek 'De kwestie' in het oktobernummer, geen goed idee; maar liefst 84% van de poll-

deelnemers was er tegen. Inderdaad is het vanuit taalkundig en communicatief perspectief de vraag of zo'n uitbreiding verstandig is.

Variëteiten

Waarvoor dient zo'n overkoepelende term, zo'n woord als *lhbt* of *lhbtqia*? Ik zie grofweg twee mogelijkheden. Om te beginnen kun je met het letterwoord uitdrukken hoeveel variatie er in de beleving van sekse en gender bestaat, met als impliciete boodschap dat al die variëteiten maatschappelijke waardering verdienen. Door al die letters wordt de aanduiding van evenzovele specifieke groepen een beetje zichtbaar, en door die zichtbaarheid is er meer kans op maatschappelijke erkenning. Dat het vierlettergrepige *lhbt* al een tamelijk lang woord is om uit te spreken, is in het licht van deze emancipa-