

In de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) zijn inmiddels honderden eeuwenoude teksten in digitale vorm opgeslagen. Ze zijn voor iedereen gratis te lezen, en dat kan een genot zijn. Een pleidooi voor 'slow reading'.

BERTHOLD VAN MARIS



Illustratie: Matthijs Sluiter

Lekker langzaam lezen

Wat eeuwenoude teksten ons te bieden hebben

Het is heerlijk om af en toe een tekst van eeuwen geleden te lezen, in het Nederlands van toen. Bij oude teksten gaan de gedachten al snel uit naar ridderromans, *Van den vos Reynaerde* of gedichten uit de Gouden Eeuw, maar er is uit die tijd veel meer bewaard dan alleen fictie. Sinds enige tijd is er, dankzij de website van de DBNL (de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren), ook de mogelijkheid om zonder veel moeite oude Nederlandse en Vlaamse non-fictieteksten te lezen: kronieken, reisverslagen, dagboeken, enzovoort.

De DBNL bevat een prachtige, langzaam uitdijende selectie van dergelijke teksten. Je kunt daar digitaal in bladeren, je kunt ze op een e-reader zetten, of gewoon ouderwets uitprinten – thuis of bij de

copyrette om de hoek, die er dan ook een plastic bandje doorheen kan slaan, waardoor het net een gewoon boek is.

Verdronken met rode kousen

Wie zichzelf bijvoorbeeld trakteert op *Het boeck van al 't gene datter geschiedt is binnen Brugghe* uit de vijftiende eeuw, kan de actualiteit van 2014 even laten voor wat die is en zich verdiepen in het nieuws van een willekeurige dag in de vijftiende eeuw in Brugge. Wat gebeurde er bijvoorbeeld op 21 december 1483? “Doe was ghevischt eenen verdroncken man, an Sint Jansbrugge, ende hi hadde an twee roode cousen. God hebbe zyne ziele.” Dus: bij de Sint-Jansbrug werd in het water het lijk van een man gevonden. Hij was verdronken en droeg rode kousen.